



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief

Zondag 22 maart 2020

Vierde zondag 40-Dagentijd

Kleur: Paars

Voorganger: ds. Saskia Ketelaar
Ouderling van dienst: Henk Siersema
Videowall: Finie Herrebout

Vandaag en de komende zondagen kunnen we als gemeente niet bij elkaar komen in ons kerkgebouw. Dat is de beste manier om tijdens de corona-crisis voor elkaar te zorgen. Om toch met elkaar verbonden te blijven, verzorgt ds. Saskia Ketelaar een verkorte eredienst.

*Hierbij is alleen een kerkenraadslid en een lid van het beamteam aanwezig, dus **geen** gemeenteleden.*

U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Ook later is deze dienst nog te beluisteren.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden, graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team, Ada Dieleman

Ook deze zondag zijn er bloemen die met een hartelijke groet namens ons allen bezorgd zullen worden bij Fam. Wilson, Kreekweg 1.

Vorige week zondag, 15 maart is er namens ons allen een kaart gebracht bij Joop Korstanje in Terneuzen.

Bij de komende diensten

Zondag 29 maart, vijfde zondag van de 40-Dagentijd hoopt onze eigen predikant, ds. Saskia Ketelaar opnieuw een korte dienst te verzorgen.

Orde van dienst

Thema: 'Oog voor elkaar'

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Tekst bij de liturgische schikking:

Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren man komt door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn recht:

Leven als volwaardig mens.

Wie ziet kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar het in zijn of haar leven naar toe gaat. Die kan gaan dwalen zonder doel.

De genezing geeft de man broodnodige ruimte om te leven, de bloesem zit om het lege midden.

De kleur van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis

U kunt een foto van het bloemstuk vinden op de website en op de facebookpagina van onze gemeente.

Openingslied: Psalm 42: 1 en 3

Bemoediging en groet

Inleidende woorden bij deze dienst

Gebed

Zingen: 'Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. Lied 598

Nieuwtestamentische lezing: Johannes 9: 1 – 13 en 26 – 39

Overdenking

Zingen: 'Zoekend naar licht, hier in het duister' Lied 1005

Gebeden

Slotlied: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' Lied 416

Uitzending en Zegen

Aansluitend: 'Ubi caritas' (lied 568)
'Waar vriendschap en liefde is, daar is God'

Mededelingen

40-Dagentijd 2020

Ondanks deze bijzondere tijd waarin we vol zijn van de Corona-crisis blijft de boodschap van de 40-Dagentijd....., misschien wel des te meer.

Jezus zei 'Sta op!'

tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Jezus geeft ons nieuwe hoop, we mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt.

De 40-Dagentijd is een tijd van stil staan bij wat er is en wat er niet is, of wat er voor een ander misschien niet is.

Op 12 maart jl. is de **Wereldmaaltijd** gehouden, georganiseerd door de Werkgroep Diaconaat en ZWO.

We mochten weer een groot aantal deelnemers (52 pers.) verwelkomen. Het was een zeer geslaagde avond, met veel complimentjes voor ons kookteam.

De netto opbrengst van deze maaltijd is € 440,- en is bestemd voor het 40-Dagentijdproject "Sta Op" van Kerk in Actie.

We willen alle deelnemers, medewerkers en de gulle gevers/ sponsoren hartelijk bedanken voor hun bijdrage, aanwezigheid en geweldige inzet. Als organisator van dit gebeuren geeft ons dit een goed gevoel.

ZEBRAPAD

*Door 's werelds donker doodsbericht
trekt Gij de lijnen van Uw licht:
zwart, wit, zwart, wit; even, oneven,
de gang van ieders mensenleven.*

*Zo mij het donker nu verrast,
ik aarzelend de nacht aftast
als links en rechts, honderdmaal honderd,
het naderende gevaar aandondert:*

*dan weet ik voor mij, om en om,
de banen van Uw lichtkolom,
als oversteek en vrijgeleide
naar het behoud aan gene zijde.*

Uit: Er komt een dag ...

Gedichten van Huib Fenijn, Gideon, 1996

Bij de komende weken

Open Kerk en Middaggebed

Dinsdag 24 maart is de kerk weer geopend van 13.00 uur tot 15.00 uur.

Rond 13.15 uur wordt het Middaggebed gehouden.

Ds. Saskia Ketelaar zal het gebed leiden.

Wilt u een kaarsje aansteken, wilt u voorbeden doen voor iemand of voor de mensen in de zorg: hier is het mogelijk. Ook als u gewoon een praatje wilt komen maken: welkom!

Vespers in de 40-Dagentijd

De komende weken wordt er elke woensdag een Vespers verzorgd vanuit de Gereformeerde Kerk (v).

Deze is te beluisteren via Kerkdienstgemist.nl

Alle eerder aangekondigde activiteiten (zie bijlage) **gaan helaas niet door.**
Hopelijk kunnen in april de volgende bijeenkomsten wel plaatsvinden.

Woensdag 15 april:



‘In Gesprek’ o.l.v. ds. Nel Roggeband
over de betekenis van de eerste verhalen van de bijbel

Locatie: consistorie van de kerk
Tijdstip: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Info: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn

Woensdag 21 april:

Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl

Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:

www.gelovenindedelta.nl